

## Kom ook naar de Verlichte Polderroute op 29 december

*"Tussen de feestdagen door even genieten van al het moois wat het buitenleven te bieden heeft"*

Op vrijdag 29 december organiseert de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde de inmiddels traditionele Verlichte Polderroute. Dit is een mooie en verlichte winterwandeling door een mooi stukje authentieke natuur in het weidegebied tussen Leiden, Katwijk en Wassenaar. Voor jong en oud een ideale manier om tussen Kerst en Oud & Nieuw kennis te maken met alle mooie bedrijven en ambachten die deze omgeving te bieden heeft. Een leuke en leerzame lichtjesroute dus!

Langs de verlichte route, die ongeveer 2,5 kilometer lang is, openen zeven bedrijven hun deuren. Van 16.00 uur tot 21.00 uur kunt u genieten van diverse activiteiten. Zo kunt u genieten van demonstraties schapen drijven, rietdekken, koeien melken en kaas maken, maar ook van versierde koetsen in een stoeterij, een imker en zijn bijen, streekeigen wijn, paarden en hun uitrusting, een rondleiding over een monumentale boerderij met een speciaal koeienras en een rondleiding door een schitterende tuin. Daarnaast wordt op de deelnemende bedrijven gezorgd voor winterse hapjes en drankjes.

Op alle verlichte bedrijven langs de route zijn prachtige dingen te zien en te beleven. Een ideale manier om u tussen alle druktes van de feestdagen door mee te nemen in dit authentieke gebied en haar ambachten.



Zo maakten we reclame en ondanks het bar slechte weer van die dag: flinke regen, flinke wind, aardedonker buiten, kwamen er toch telkens mensen langs, op de fiets of wandelend van het ene verlichte gebouw naar het andere. Niet zo druk als in andere jaren, maar dat kon je met dit weer ook niet verwachten.



Maar men werd wel beloond: ieder verlicht gebouw bood weer bijzondere belevingen of bijzondere dieren te zien. Ooit een paleisorgel gezien, in werking nog wel? Dat verwacht je niet in een boerenschuur. Een ezel zie je niet vaak, en deze werd daarom maar vereeuwigd door kunstenaar Vincent de Kievit uit Wassenaar. Hoe worden rieten daken gemaakt, Emil Nijp legde het ons uit. In elk bedrijf was wel iets bijzonders te zien. Een jongeman die als hobby kippen heeft en ons wel 30 rassen kon tonen, van elk ras had hij er een paar. Een hobbyfokkerij van Lakenvelder koeien. Een dag om je niet te vervelen. Jammer dat het weer 2 jaar duurt tot de volgende keer.

José Kneplé